

I januari 1993 för 26 år sedan bildade en grupp entusiaster med Folke Axelsson i spetsen DGSS. Åren har gått och det har hänt mycket över tiden. Magdy Bassaly, som funnits med under alla åren har fortfarande en betydelsefull roll i arbetet.

Under årens lopp har vi alltid haft en nära kontakt med verksamheten på barnhemmet.

Det är fantastiskt att följa barnens utveckling och konstatera att de som haft intresse fått utbildning, andra har gift sig och fått barn. Jag tänker på ordspråket: "Alla dagar som kom och gick, inte tänkte jag att det var livet".

Livet på barnhemmet består av skola och hemarbete. Väckarklockan ringer tidigt och barnen blir skjutsade till skolan med en buss som barnhemmet äger. Trots att skolan inte ligger långt från barnhemmet är det säkrare att köra. Åldern avgör vilken skola de går i.

Vi har arbetat för att alla ska få gå i privata skolor men det har inte varit möjligt. De privata skolorna vill inte ta emot eleverna om det gått för många år i en statlig skola. Kvalitén på undervisningen i de statliga skolorna är så dålig så det är inte lätt att ta igen allt man missat. Det flesta statliga skolorna har ett 50 tal barn i varje klassrum. Undervisningen är så undermålig att alla elever behöver privata lärare för att klara skolan. Lärarna ger privat undervisning för att bättra på sin lön, som är så liten att det inte går att leva på den.

Sedan ett par år har vi i föreningen beslutat att alla barn som kan få möjlighet att gå på privata skolor ska göra det. De barn som nu börjar skolan går alla i privata skolor, vilket gör att de kommer att få en bättre start i livet när det gäller kunskap.

Det var länge sedan en grupp svenskar var på besök på barnhemmet. Finns det intresse kan vi arrangera en resa. Hör av er om ni vill följa med till Egypten. Situationen är stabilare och många resebolag erbjuder resor. Vi kommer förutom besök på barnhemmet se alla turistattraktioner.

DGSS styrelse genom Lena Backstig

Bamhäftiga samariter i Törestorp hjälper behövande barn i Kairo

Den Gode Samaritans organisation arbetar i Kairo med att förbättra slumområdenas liv. De får bland annat barnen vikten av personlig hygien, hur man bör klä sig och att man kan försörja sig på annat sätt än att sortera sopor. För sportering är huvudsyftet bland de 40.000 invånarna i den så kallade opstaden mitt i Kairo.

Magdy Amin Bassaly är ansvarig för organisationen som arbetar för att ge folket i opstaden en drägligare liv och kanske en möjlighet att flytta därifrån. För överlevnad har man tagit 30 familjer under sina vingars beskydd och köpt dem pengar till smaskiner och andra maskiner. Meningen är att de på så vis ska kunna skaffa sig en annan inkomstkälla än soptorseringen.

Vänner i Törestorp
Folke Axelsson från Törestorp är sedan tre år tillbaka djupt engagerad i Magdys arbete. Han och två andra arbetar med att samlas in pengar till den Gode Samariten. Man har lånat utrustning och fått in så mycket pengar att Magdy har kunnat köpa en lägenhet i centrala Kai-

ro. Lägenheten används nu tillfälligt. Ja, faktiskt används den dagis för 17 barn som bor i de intilliggande kvartersen, och på eftermiddagen och kvällen är det läkarvårdning.

Vi har ötna läkare som arbetar för oss och de gör det faktiskt omtan helt gratis, berättar Magdy. Under de senaste sex månaderna har vi haft cirka 1.500 besökare till vår mötning.

Förstora dagiset i lägenheten så har man även en i soptorseringen och en affär som säljer matvaror, men Magdy tänker inte nöja sig med detta, utan hon har större planer.

Jag drömmer om att vi ska kunna köpa en tomt på cirka 3.000 kvadratmeter och där bygga ett barnhem. Där ska vi även kunna ha dagis och klinik.

Övskortat till Kairo
I Egypten har man ett stort problem med alla föräldralösa barn, speciellt på grund av att barnhemmen inte räcker till och adoption är inte tillåtet enligt de egyptiska lagarna. För närvarande har barnen högsta prioritet, men den stora frågan är givetvis hur man ska få ihop den cirka 1,5 miljarden som krävs för att de ska få köpa smeten? I den följande texten berättar Folke och han-

visser att vara behjälpliga, de har redan börjat en ny medlemsvärvningskampanj som förhoppningsvis ska inbringa tillräckligt mycket pengar.

Allt vi får in går övskortat till Magdys organisation, berättar Folke. Pengarna som vi får in kommer från medlemmsavgifter och föreläsningsgåvor. Nu hoppas vi att vi ska kunna få ihop pengar så att vi kan köpa tomt i Kairo. Lyckas vi med det så finns det sedan en möjlighet att SIDA finansierar byggnaden. Om det är någon som är intresserad av att bli medlem eller skänka pengar till organisationen så är det bara att kontakta oss.

ANETTE WIK
VN 22 sept.1993



Magdy Amin Bassaly är på besök här i Sverige för att göra samarbetet i Törestorp. (Ovan är en övskortad bild av ett annat möte.)
Besökare Magdy, Törestorps medlemmar och Folke Axelsson förklarar för oss att samarbetet mellan organisationerna är ett stort steg mot ett bättre liv i Sverige.



Några av våra underbara pojkar på barnhemmet